

## Causerier fra Tistrup

..... Familien Thorsen deler deres minder om deres tid i Tistrup

2-af 4

Tistrup



Tistrup er vokset enormt siden vi kom til byen i 1967... Så tænker jeg på de tilflyttere der i løbet af årene er kommet til byen... Er de bare kommet, eller er der tilknytning til byen... Eller som mig og Sys der kom på grund af arbejde... Hvordan bliver man modtaget tænker jeg...Jeg var heldig at kende Lejf Gertner, og de andre... Det var arbejde, men hvad når klokken var fyraften, og jeg skulle hjem på Bøgevej hvor jeg ikke kendte nogen som helst... Den gang var jeg mørk i ... Se mere

Kommentarer: Sascha-Michael Prestin

Jeg flyttede til Tistrup pga arbejde og fik fra fodbold-drengene en rigtig dejlig velkomst. Tusind tak for det At situationen med min søn har forandret min tilknytning i byen det er min skyld.

Kommentar: Charlotte Daniel Madsen

Jeg snakkede med en sønderjyde som var flyttet til Vestjylland , ikke Tistrup, hun syntes det var svært. Var de med til frivilligt arbejde var der ikke nogen som snakkede til dem. Så jeg tænker dit indslag er en reminder til os alle.

Når jeg tænker på Tistrup dengang... Byen er lille, men hør nu her... Lejf Gertner. Buttenchøn... Primo Plast, og alle de andre der er dukket op... Noget må der være om byen... Jeg ville frem... Jeg tegnede vittighedstegnere til Vestkysten og Aktuelt... Det kunne jeg ikke leve af... Ved Lejf købte jeg en masse kabinetter... satte højtalere i... solgte dem... Det gik ikke... Så lavede jeg en lampe... fik min svoger til at lave dem... Så kørte jeg rundt til elektrikere. Det gik ikke.... Så satte jeg åleruser i Janderup å... fik lavet to store bassiner til ål....Det gik heller ikke... Jo den gang gav vi den gas... Til sidst fik jeg bonus... Sig ikke at Tistrup sover.

## Lige et opråb

Her på siden har jeg hørt om mennesker fra Tistrup som jeg ikke kender, eller har hørt om... En ting er sikkert, jeg tror der ligger nogen sjove historier bag disse mennesker...

Jeppe Hjulben...

Otto Hønsety...

Der må være nogen der ligger inde med hvem de var, og hvorfor de har gjort sig bemærket... Der kunne også være andre spændende mennesker der lige skal op af glemmebogen.

Ryst op i hukommelsen, og skriv noget om disse personligheder.

Kommentarer: Bente Lambertsen

Så var der også Peter, hvis største dage var, når der var optog. Så gik han altid i front og dirigerede det hele.

Richard fra plejehjemmet. Han stampede med foden hver gang han sagde noget. Han var så glad for min mor og stod ude på fortovet

Regnar var glad for piger... I inderlommen havde han et blad med nøgne damer... og en snaps i den anden... De store digtere havde han i hovedet... Jo, der var stil over Regner.... Men hvem var han egentligt ?...

En dag min familie var på besøg på Birkevej, så blev der banket på bagdøren... Min svoger gik ud og åbnede... Hurtigt kom han tilbage... Der står en mærkelig mand udenfor, han vil tale med dig... Det var Reiner... Billy sagde han og hoppede tre skridt tilbage... Han skulle på Hotel Tistrup og spille i automater... Skal vi spille sammen spurgte han... Okay, han fik nogle penge... Nu var vi makkere... Da vi skulle spise om aftenen lød der et brøl ved bagdøren... vi skulle se hvad der var galt... Det var Reiner der smed en masse 25 ører i vasken... Det er din andel sagde han glad... Han blev budt på spise og drikke... men nu hvor han havde lommerne fulde af 25 ører, så var der andre planer...

Kommentar: Allan Laumand Nielsen

Der var osse Polle

Forfatter: Billy Thorsen

Polle var min gode arbejdskammerat ved Lejf Gerner... Niels Jørgen Nielsen ( Ningo ) Polles genbo, hans far var mælkeemand... Vi lavede mange numre henne ved Lejf.... Sommer og vinter gik Polle med skjorteærmer, og boede hjemme hos mor.

Jeg så lige slikmutter... De navne jeg kan huske ( Der er mange flere ) Var Henry solskin... Sigurd murer.. Lille Svend... Bjarne barber... Beton Mads... Der har været mange flere... Min far var fiskeskipper i Skagen, og var kendt af alle... Sagde man Ernst... Så stod det stille... Sagde man nasser, vidste alle hvem det var... Men hvor kom Nasser fra... Når fisken skulle afregnes i lukafet hver lørdag, så lå der nogle værtshuse på vejen... Min far delte ud til højre og venstre... Bare i ikke nasser sagde han... Ak ja... Han var født i 1907 og kunne fortælle så det battede.

## Storegade



Min hustru Sys har en hukommelse uden lige... Hun kan huske da vi for første gang kørte ind i Storegade... Jeg har spurgt om hun vil lave en skitse med de forretninger/ værksteder der var fra vi kom fra hovedvejen, og drejede ind i byen... Det vil hun gerne... Ud fra det hun og jeg kan huske fra 1968 vil jeg prøve at beskrive det vi kan huske, og hørt... Jeg krydrer det med lidt af min opfattelse af det hele... Jeg vender tilbage med en ny omgang, med det jeg kan huske... Men det skal lige samles... Er det OK

Tistrup var Storegade da jeg kom til Tistrup, den var dominerende, fra A til Z lå der den ene forretning efter den anden... Hvis vi fortsætter hele vejen ned til Drøgemøller der havde den mest finurlige forretning i byen... Der lå Lis, hun solgte is og pølser, og var samlingssted for de unge... Mit første møde med Lis, var sådan... Goddag, jeg vil gerne have 2 is... Hvad skal det være smilede hun... Pengene var små... sodavandsis... Hvilken farve min ven... Tja, er det ikke ligegyldigt... Nej, det er det ikke sagde Lis... Er det til en pige... Ja, det var det, det er min kone... Så skal den være rød sagde hun, og så fik igen en smøre uden lige... Hvad med min smilede jeg... Er du forelsket, spurgte hun... Se, det blev jeg i denne skønne pige der kunne få en masse ud af en is... Eller var det psykologi.

Kommentarer: Kirsten Anni Jessen

Ja Lis kan jeg skam også huske fra mine barndoms år, min mor og far vidste altid hvor de kunne finde mig hvis jeg var væk omme bag disken med en is i hånden henne hos Lis.



Storegade 21.

Alle kender den lille mand med saksen... Altid smilende... Bjarne Barber... Jeg kan ikke huske om det var landbrugslotteriet han stod for.. Men Bjarne kendte alle.. Smilende og venlig når saksen drøede rundt... Jeg skal lige sige, min svigerfar var total skaldet, men død for længst... Så da jeg skulle have mit barnebarn med til Bjarne og skulle klippes.. Så kom dette ekstra sæde på... Se ud af vinduet sagde Bjarne mens knægten skreg... Vil du have et stykke slik... Nej sagde knægten, jeg vil klippes som min bedstefar ( Min svigerfar som han havde set på billeder ).. Bjarne var nu klar, hvordan var frisuren spurgte Bjarne... han var skaldet sagde jeg til Bjarne.... Bjarne og mig var færdige...Dejlig mand.

Kommentarer: Kirsten Plauborg Lindblad

Bjarne Barber var min fantastiske, lille morfar, der altid havde glimt i øjet og en kæk bemærkning klar. Han havde sin salon og bolig i Storegade 21, hvor han også solgte Landbrugslotteriet - og jeg mindes også ekstrasæde



10 / 38 - Storegade 21 og 23. Bygget 1942 og 1897 Frisørsalon og beboelse. Manufakturhandel og beboelse.

Bjarne Rasmussen, Tistrup, frisør, 1983-1996

Gift 14. april 1949 med,

Klara Lilly Poulsen, Født 1929-1982 .