

Causerier fra Tistrup

..... Familien Thorsen deler deres minder om deres tid i Tistrup

4 af 4

Personer

Postbud Børge Hansen

Børge Hansen var postbud, og havde altid denne post kasket/ hue på hovedet... Han boede på en sidevej til Storegade... Han var ikke kun post... Han havde en lille cykelforretning... Han både solgte og reparerede cykler... Her stoppede det ikke, Børge troede på alternative forsøg på sygdomme.. Jeg var gode venner med Børge... Jeg kan fjerne din talefejl sagde Børge... Jeg gav ham et forsøg... Det blev mange forsøg... Jeg fik sugekopper på begge ben... Så blev de

Kommentarer: Winther Med Glarbo Boogie

Der var også Fisker, i det kantede hus, også klog mand..

Mon ikke...Der var alt, jeg mener også Drøgemøller udgav en avis...

Kommentar: Sven Borg

Da mine forældre havde Uldvarehuset, og Børge og frue boede nabo så var de ligesom en del, ligeledes Fisker som boede nede for enden....Han blev en af mine forældres venner og kom også ude på gården i Hodde... Når han kom med sit kohorn, så var vi fem unger der var væk... 😊

Læge Leth Sørensen

Den gang var Leth Sørensen læge i Tistrup, en høj mand der gik i hvid kittel... Han var højt respekteret i byen... Hans speciale var at hjælpe folk af med at ryge.... Det skete med en smøg i munden... Han røg som en skorsten...Min kone skulle have en hjemmefødsel... Leth Sørensen og Jordmoderen ordnede det hele... Hent en flask snaps og lav noget brød sagde han... Jeg drøned ned til købmanden, Martin Bech mente jeg han hed... Jeg fik kredit... Der blev talt ved bordet, og snapsen røg ned... Nu stod Tage Brynnigsen i stuen med hatten i hånden... Undskyld Hr. Sørensen, deres kone har ringet, hun vil vide hvornår de kommer... venteværelset er fyldt.. Han tog snapseflasken... og så på os andre... En halv time sagde han... Det var dengang det kunne lade sig gøre

Kommentarer: Mona Assenbæk Burgdorf Lorenzen

Leth Sørensen havde ALTID kolde fingre

Jeg kan ikke lade være... Jeg har skrevet om vores læge i 1970... Min søn var jo en hjemmefødsel på Bøgevej... Da det hele var overstået og lægen, jordmoderen var gået, var der Tage Brynnigsen, hans hustru Jytte og mig tilbage i huset... Der står en spand ude i baggangen sagde Tage, det skal du grave ned...Det var moderkagen der lå i en spand... Jeg tog en spade gik ud i haven, gravede et hul, færdig.... Ved Leif Gertner forsatte arbejdet som altid, lige til en mand dukkede op... Du skal komme over på Bøgevej, der løber en hund rundt med noget mærkeligt... Jeg sprang af sted... Det var det jeg havde gravet ned, der nu var gravet

op... Jeg fik det fra hunden... Gravede det ned igen .. Da jeg kom tilbage kunne de ikke tale til mig på fabrikken... De grinede som bare pokker...I dag for pokker... Vi havde fået myndighederne på halsen.

Læge Frede Pedersen

En ny læge kom til Tistrup... Frede Pedersen, han var ikke Hr. hvem som helst...han var sin egen... Han blev lad os sige " en slags ven "... Han var hjemmeryger, som mig... I haven havde han bygget en rygeovn efter Kringelbaks Røgebog... Min var mindre.... En dag skulle jeg til konsultation ved Frede... Jeg vejer for meget sagde jeg til ham, har du en kur... Ja, den næste bøf skal ikke være på størrelse med et lokumsbræt... men en underkop... Har du set min røgeovn spurgte ha... Se mere

Kommentarer: Anette Gärtner

Ja og hvis ikke hans patienter ikke var hurtige nok til at få skjorten af ja så fik de da bare vaccinationen gennem skjorten

Erling Larsen Jeg har haft 3 læger i Tistrup... alle var dejlige.... Men derfor kan man godt pille de sjove ting ud af vores oplevelser....Hvis ikke jeg havde et godt forhold til de personer der er i mine historier... Så var de aldrig blevet skrevet

Kommentar: Gurli Gram Høy

Han kunne mere "end sit fadervor" en super god læge.

Gartner... Heinz

I nærheden af Bruun lå en gartner... Heinz hed han... Jeg tror han var tysker... Han havde en sygdom der bevirkede at alle hans lemmer kørte rundt.... Trods det havde han denne forretning... Manden var høj, lidt mørk... og tynd... Et brunt forklæde havde han altid på, uanset hvor han var... Jeg havde stor sympati for en mand der trodser alt og alle... og bare starter en forretning... Han var også anlægsgartner, med egne maskiner... Jeg kom i snak med Heinz... og hyrede ham til at anlægge haven på Baldersvej... Han kom slingrende på en traktor... og begyndte... Jeg fortrød hvad jeg havde gjort... for manden knoklede dag ud og dag ind mens armene kørte rundt... Men jeg fortrød intet... en mand med et så stort handicap.. Hatten af... NB: en ny kunde blev det til.... Og et nyt bekendtskab.

Kommentarer: Gunnar Moesgaard

Heinz boede til leje i Storegade 31, som vi købte i 1974 af dødsboet på den betingelse, at lejerne skulle opsiges og flytte ud. Ole og Dagmar boede på loftet, mens Heinz boede i den vestre del og vi "besatte" den Østre halvdel. I takt med renoveringen af huset var det efterhånden nødvendigt, at Heinz levede op til, at han skulle ud, men der måtte en "skideballe" af de store til at få ham ud! Til huset knytter der sig en særlig historie, som jeg kan fortælle en anden gang!

Billy Thorsen: Forfatter

Det undrer mig ikke... han var stædig som bare pokker... Da jeg besøgte ham om eftermiddagen stod der havregrød og en ske i vindueskarmen... Får du mad spurgte jeg og så på hans havregrød... Jeg var bekymret for manden.

Gunnar Moesgaard:

Storegade 31 blev bygget i 1917 af en mejeribestyrer var det vist, som få år efter begik selvmord (endda efter at have fået en søn). Enken - Kirstine Frøsig - så sig derefter ikke i stand til at beholde huset og solgte det, men var efter få år nødt til at tage huset tilbage, da køberen åbenbart ikke kunne klare sine forpligtelser. Det bar huset i den grad præg af, da vi overtog det i 1974, hvor Kirstine var død. De originale vinduer sad der, og de havde ikke fået maling i de foregående 57 år. Vi købte udelukkende huset, fordi der var installeret fjernvarme, og desuden så vi store muligheder i huset med fuld kælder og tagetage, men der var godt nok en stor opgave at gå i gang med!! Ved købet dukkede der et navn op, nemlig Christian Frøsig, der var søn af huset og desuden havde titel af vicepræsident i Sø- og Handelsretten var det vist! Og Bingo - Kirstines søn! Christian kom på Realskolen i Ølgod (i øvrigt sammen med afdøde Kr. Markussen, hvis kone Else i øvrigt er en kusine til min afdøde svigermor) og senere på VGT i Tarm, hvorefter han læste jura. Rektor på gymnasiet fattede sympati for denne dygtige ungersvend og understøttede ham. Bl.a. forærede rektoren senere en stor grund mellem Nymindegab og Hvide Sande til sin protégé.

Torben Olsen

Torben Olsen var min nabo på Baldersvej... Han var ansat på Primo Plast som ejede en flyvemaskine... Torben havde flycertifikat, og det krævede flyvetimer, han lånte Primo Plast flyvemaskine... Vil du med ud at flyve i morgen spurgte Torben... Ja, svarde jeg, hans hustru spurgte om jeg havde tænkt mig om... Næste morgen stod vi i Billund lufthavn... Torben fik gang i propellen... Han fik fat i kontrolltårnet, der gav nogle ordre... Først nu åbnede jeg skrækslagen munden... Det... Se mere

Kommentarer: Torben Olsen

Det var 9. Juni 1984. Vi fløj ialt. 2 timer og 40 min. og landingsbanen ligger på Ærø. Samme dag styrtede et tilsvarende fly ned i Storebælt, hvor piloten omkom. Kort tid efter afleverede jeg mit certifikat.

Forfatter: Billy Thorsen

Jeg husker tydeligt det andet fly... Kan du huske da du fløj rundt om Baldersvej, Solvej og Sys stod og vinkede... Bortset fra det Torben, så havde os på vejen mange gode timer sammen.

Kommentar: Niels Aage G. Hansen

Tror også at min far og jeg var med Torben ude at flyve engang, vi var med Flemming Grunnet engang men det var ude fra Hodde.

Torben Olsen var min nabo, vi havde en lang fælles indkørsel... En dag kom min svoger Bent Hansen... Vil du have nogle brædder til brændeovnen... Hvor mange... nogle. Jeg spurgte Torben må jeg smide nogle bræder i indkørslen... Det måtte jeg... Bent og mig kørte til Blåvand... Helt ud til fyret, der lå en is-kiosk.. Den har jeg fået smilede Bent... Vi brækkede den ned... kørte det hjem i indkørslen... Sys lillebror kom til hjælp... Tagpap kunne vi ikke brug... Se mere

Kommentarer: Bent Hansen

Det var sku tider Billy.

Kan du huske da vi købte en kasse rødspætter i Hvide Sande... Inden vi nåede til Tistrup havde vi ca. 50 stk. tilbage... Dem solgte vi på gammel kro.... Næste morgen stod de uden for min dør.... Vi var skøre.



5 / 8 - Torben Olsen, Helge Borg, Erik Pedersen, Mads Erik Winckler

Sofus Sørensen

Sofus Sørensen boede ved siden af Sigurd... Muren der var i byrådet... Men hvad med Sofus Sørensen, hvad har han med det at gøre... En lille flink mand man besøgte hvis man feks. skyldte i skat, eller der var andet i Tistrup der skulle ordnes... Jeg skyldte i skat... Sofus, en lille mand åbnede døren... Kom ind.. Men her hørte alt om lille også op... Han var stor...Byens konge.. Han var SOGNERÅDSFORMAND... Det er ikke så godt Billy... Kan du afdrage... Vi fik en løsning... Min mave var ret løs... Manden havde avra... Han udgød respekt...Inden kildeskatten blev indført af Jens Otto Krag.. Så var det Sognefoged Sofus Sørensen.. der var skattemanden der vågede... Tænk..det var dengang

Det 8 kantede hus

Der er sikkert mange der kan huske Fisker i det 8 kantede hus på Højlundevej... Jeg var ven med Fisker... Når jeg besøgte ham, så fandt han dette kohorn, som han ville hamre op i foden på mig... Jeg skulle ikke nyde noget...Men noget andet skulle jeg nyde... Fiskers hjemmebryggede øl... Det var procenter der ville noget... En dag kom Fisker over på Birkevej med en kasse nybrygget øl... Du skal lige lade dem stå lidt sagde Fisker, det er noget med gæringen.... En aften lød der det ene brag efter det andet... Det var Fiskers øl der sprang i luften...Propper og øl stod ud over det hele... Fisker smilede... En dag mere, og det havde været perfekt.

Kommentarer: Lilli Jepsen

Min far Alfred Hansen tjærede tag hos Fisker kan huske at han har fortalt om det berømte kohorn. Jeg tror han prøvede.

Kommentar: Gurli Gram Høy

Jeg kan også huske Fiskers kohorn og øl.

Kan du huske posten på samme vej... Han havde også skohornet.

Egon Poulsgård

Ikke langt fra Sonjas Blomster boede Egon Poulsgård... Hvem var han... Jo han var en lille mand med brilleglas så tykke som bunden på en flaske... Han havde en fiskebil som hver mandag blev fyldt med fisk...og solgt i København... Han var så musikalsk at han kunne spille på alt fra skeer, sav, harmonika... Han havde humor, det viste han en dag, hvor ham og mig skulle til Thyborøn efter ål... At han kunne køre bil med de briller er en gåde... Han kunne også noget andet... Da v... Se mere

Kommentarer: Bent Hansen

Har der ikke været en pølsevogn i Tistrup, og hvor stod den. Der hvor Flemming Grunnet boede privat i Søndergade, hvem boede der inden Flemming.

Kommentar: Britta Nielsen

Mener at kunne huske at der var en pølsevogn på parkeringspladsen overfor den gamle biograf.

Mandag morgen sidder jeg med kaffen og smiler over alle de mennesker jeg har mødt i Tistrup... Det har ikke været kedeligt i denne lille Stationsby i 1967.... Med Regner, Lis, Johannes Knudsen, Fisker, Niels Anthonsen, Åge Pedersen, og alle de andre jeg har mødt... Men det er kun et fåtal af dem der gjorde byen festlig... Jeg har fået oplyst at der også var Jeppe Hjulben, Otto Hønsetyv, Helene Cykelbetjent, Container Marie, Thomas Jernhjul, Tage hønsetyv... og alle de andre i...

Kommentarer: Hedvig Winkler Jensen

En lille hilsen jeg fik fra Regner i 1976

Kommentar: Gurli Gram Høy

Hedvig den må aldrig komme væk