

Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben.

Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en flot historisk gennemgang på 22 sider.



” Tistrup Boldklub gennem 100 år”

Her ved klubbens 100 års jubilæum, vil jeg prøve at finde lidt frem om hvad der er sket, i den tid klubben har eksisteret.

Tistrup Boldklub blev stiftet i 1902, og er dermed én af de ældste klubber i JBUs regi.

Det er desværre ret mangelfuld, hvad man har af oplysninger om klubben i de første 30 år, idet der ingen protokoller findes fra den tid.

Den nye sportsgren blev bragt til byen af en ung lærer ved Tistrup skole, hvis navn var K. Sand.

De unge i Tistrup fandt hurtigt interesse for spillet, og efter kort tid kunne man stille det først fodboldhold.

Den første hjemmekamp blev spillet mod Ølgod, som endte med en sejr til gæsterne på 5 - 1 . Kampen blev spillet på Bertel Hansens mark som lå i nærheden af mejeriet. Her havde klubben hjemmebane i de første mange år. Senere flyttede man banen ud på Søren N. Sørensens mark, som lå ved vejen mod Letbæk.

Ser man i protokollen fra 1933, så er der indgået aftale mellem Søren N. Sørensen og Tistrup Boldklub om leje af fodboldbane for 175 kr. gældende for et år. De første 100 kr. skulle betales straks og resten til grundlovsdag.

Klubdragten dengang var hvid med lange ærmer og lange benklæder samt sorte strømper. For at pynte lidt på dragten havde de et sort bælte omkring livet og små dannebrogssflag syet på brystet.

Spillerne bar også små fikse kasketter, jeg ved ikke om de spillede med dem på, eller om det kun var til ære for fotografen.

Fodtøjet var vidt forskelligt, idet der gik en del år, før fodboldstøvlerne rigtig kom frem.

Af de spillere som var med fra starten nævnes bl.a. skrædder *Kr. Nielsen*, maler

K. Jessen, snedkermester Deigaard, slagter Peter Højer Sørensen, murer Jeppe Sørensen, tømmerhandler Th. Thomsen, baneformand Jens Jensen og gdr. Jens Sørensen Jensen.

Omkring 1925 ønskede ejeren af Nørholm, at frasælge Agerkrog plantage. Tistrup Borgerforening var interesseret i at købe den, og det lykkedes i første omgang at indsamle 5.250 kr. og senere ca. 7.000 kr.

Det var mange penge, idet Tistrup dengang kun bestod af ca. 150 husstande.

Det lykkedes dog ikke at erhverve plantagen på det tidspunkt, idet Niels Plauborg, Tistrup bød mest. Men efter få år, solgte han hele området til Borgerforeningen, som ikke blot fik et flot anlæg med sø og det hele, men også mulighed for at tilbyde idrætten gode faciliteter

I foråret 1932 blev der afholdt ekstraordinært generalforsamling i Tistrup Boldklub, hvor der bl. a. blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde for anlæggelse af et nyt stadion i plantagen.

Udvalget kom til at bestå følgende: læge *Perch*, bødker *Christensen*, dyrlæge *A. K. Anthonius*, manufakturhandler *Arnold Dahl*, gdr. *Bertel Hansen*, *I. B. Cramon* og *Viggo Høj*.

Samme aften blev det vedtaget, at yde et tilskud på 150 kr. til sportspladsen.

Der blev arrangeret mange venskabskampe mellem klubberne, hvor man så festede sammen bagefter. Én af disse invitationer og svar skal nævnes her, som bevis for at det virkelig var noget, man værdsatte højt.

I foråret 1933 sendte klubben en indbydelse til Ringkøbing Idrætsforenings A hold, om at spille en kamp i Tistrup grundlovsdag, med efterfølgende spisning og dans.

Få dage senere kom følgende svar:

Hrr. A Christensen, Hodde Tistrup.

Deres ærede brev af d.d. har vi modtaget med tak, men vi må desværre beklage, at vi ikke kan efterkomme deres venlige indbydelse, da vi har andet arrangement for denne dag.

Vi er ikke i tvivl om, at det ville have blevet en fornøjelig tur, og deres anstrengelser for at gøre denne til det, værdsætter vi efter fortjeneste, men som skrevet, denne gang kan det ikke lade sig gøre.

Med sportslig hilsen, sign.

Formand, I. B. Nielsen.

(Da forstod man at formulere sig)

Ligeledes kender man heller ikke meget til klubbens sportslige resultater i de første år.

Da klubben kom med under JBU. var turneringen delt op på en helt anden måde end i dag. Dengang hed det B. række, A. række, Mellemrække og Mesterrække. B. rækken var den lavest rangerende, og her fik Tistrup to hold med.

Holdet spillede i denne række helt frem til 1938, hvor det lykkedes det ene hold, at blive kredsvinder. Der skulle nu spilles tre kvalifikationskampe, og af dem skulle to vindes, for at oprykningen til A rækken var en realitet.

Den første kamp blev spillet mod Horne I. F. på Ølgod stadion, resultatet blev en sejr på 4 - 3. Næste kamp var mod Oksbøl, denne kamp blev spillet i Outrup, og vundet med 4 - 0.

Én af de kampe som fik megen omtale i pressen, var i 1938 da Tistrups 2. hold, som spillede i B. rækken, skulle spille mod Skovlund.

Et kvarter før kampens begyndelse drønedede en lille flyvemaskine hen over Skovlund by, og efter en glat landing på sognefogedens mark syd for byen, steg løjtnant Perch ud af maskinen for at hjælpe sit hold.

Episoden blev omtalt i radioen og i landets aviser. Kampen endte for øvrigt 2 - 2.

Familien Perch betød meget for fodbolden i Tistrup. Den første der rigtig tog sig af træningen i klubben, var læge Perch. Han var en dygtig sportsmand, så da han bosatte sig i byen, efter at være vendt hjem fra Italien, hvor han havde ledet en fodboldturne, var det naturligt, at han tog aktiv del i idrætsarbejdet her. Også lægens sønner har betydet meget for klubben, både som spillere og i klubarbejdet.

På generalforsamlingen i 1934 kunne I. B. Cramon oplyse, at pladsen i plantagen var ryddet for træer, men at der stadig sad ca. 400 rødder tilbage.

Spillerne vedtog at være behjælpelige med at fjerne dem.

I 1935 forhøjede man tilskuddet til det nye stadion til 200 kr. De skulle dog først betales når arbejdet med planeringen var fuldført.

Samme år blev der bevilliget 10 kr. til en bil til Kibæk, hvor to repræsentanter fra Boldklubben, samt plantageudvalget, skulle bese Kibæk stadion.

Selv om det ikke fremgår af protokollerne, hvornår indvielsen af det nye stadion fandt sted, må det være sket omkring 1936.

I forbindelse med klubbens 35 års jubilæum, iværksattes en indsamling til en fane. Man bestilte en fane på 120 X 160 cm. Hos Arnold Dahl, som skulle få den påtegnet, klar til brodering.

Det vedtoges også, at det skulle være en Tistrup kvinde som skulle brodere den, og det blev frk. *Maren Nielsen*, som påtog sig dette arbejde for en pris a. 35 kr.

Det blev besluttet samme år, at bestyrelsen skulle få ansat en materialeforvalter til pasning af bane, bolde og net m.m. Dette arbejde blev overdraget til *Gunnar Jensen* og *Per Perch* for 25 kr. til hver for et år.

Kontingentet for aktive spillere dette år, blev fastsat til 4 kr. Heraf skulle halvdelen betales ved sæsonens begyndelse, og resten midt i sæsonen. For Old-boys var prisen også 4 kr. idet alle spillere havde samme rettigheder.

I 1936 var man klar over, at der skulle gøres noget mere for ungdomsspillerne, derfor besluttede man, at ansætte en ungdomstræner.

Det blev *Tage Christensen*, som spillede på 1. holdet, der påtog sig denne opgave. Der skulle trænes to aftener om ugen, og lønnen var 75 ører i timen. Den årlige kontingent for drenge var 50 ører.

Før i tiden var det en helt anden måde, at drive en forening på end i dag. De havde ingen sponsorer, til at støtte idrætten på, så derfor måtte der tages andre midler i brug.

F.eks. blev der afholdt utroligt mange baller. På et bestyrelsesmøde i februar blev følgende datoer fastsat.

I Letbæk : den 25. april, 9. maj, 20. juni, 11. juli, 25. juli, 8. august, samt afslutningsfest den 12. september. Endvidere to baller på Højskolehjemmet den 7. og 29. marts. På Tistrup gl. kro blev der afholdt legestue den 4. april, og den 17. maj

fest for indbudte som afslutning for forårsturneringen. Endelig blev der afholdt grundlovs- bal i Letbæk den 5. juni. I alt 12 baller og fester i 7 måneder.

På samme møde i februar besluttedes det også, at jubilæumsfesten skulle afholdes den 22. august.

Jubilæet blev fejret med fodboldkampe, faneindvielse og fest på Højskolehjemmet. Mellem to fodboldkampe blev der foretaget indvielse af den nye fane, som var skænket foreningen af beboerne i Tistrup.

Formanden for stadionudvalget, dyrlæge Anthonius, overrakte fanen til Boldklubbens formand Otto Frøsig.

Efter kampene var afviklet, blev den nye fane, sammen med skytteforeningens og gymnastikforeningens faner båret gennem byen i procession.

Festen om eftermiddagen overværedes af flere hundrede mennesker.

Ved festen om aftenen, som kun var for indbudte gæster, talte trafikassistent Cramon for Borgerforeningen, formanden for Skytteforeningen Niels Møller, Krarup talte og overrakte en faneplyde, endelig talte formanden for Håndværkerforeningen malermester Jørgen Pedersen.

Til slut blev trafikassistent I. B. Cramon, som har spillet og arbejdet i klubben i 30 år, udnævnt til æresmedlem.

Omkring jubilæumsåret havde Tistrup nok det bedste hold i den tid klubben havde eksisteret. Efter at være blevet kredsfinder et par år i træk, lykkedes det endelig i 1941, at rykke op i mellemrækken.

Holdet bestod dette år af følgende spillere : *E. Carlsen, J. Møller, Ansgar Jørgensen, Svend Jørgensen, Holger Plauborg, Jes Pallesen, Peter Lund, Tage Christensen, O. Christensen, O. Jensen A. Jensen og reserver A.Grøngård.*

Ved forårsturneringens afslutningsfest i Letbæk den 25. maj, blev Ansgar Jørgensen og Gunnar Jensen udnævnt til æresmedlemmer.

I foråret 1941 rettede bestyrelserne for Boldklubben og Gymnastikforeningen en henvendelse til Borgerforeningen ang. udvidelsen af stadion med træningsbane, håndboldbane og opførelse af et klubhus.

På et møde mellem foreningerne og sognerådet vedtog man, at Borgerforeningen skulle søge lån til ovennævnte.

De to idrætsforeninger bevillige hver 300 kr. til formålet.

Ved en indsamling fik Boldklubben 1500 kr. ind, som også gik til udvidelsen.

Som før nævnt var der andre måder at tjene penge til klubben på end i dag.

I 1941 arrangerede Boldklubben og Gymnastikforeningen en koncert med Kaj Julians orkester i Ålborg. Prisen herfor var 900 kr. + aftensmad til orkestret på 60 kr.

Koncerten var godt besøgt, med 6 - 700 mennesker. Det gav et overskud på 530 kr. som gik til stadion og klubhus.

I foråret blev der afholdt basar i to dage, her sluttede beboerne igen godt op, og overskuddet blev på ca. 3.500 kr.

Klubbens 40 års jubilæum nærmede sig, og bestyrelsen fastsatte den 13. september til jubilæumsdagen.

Der spillede flere kampe denne dag, bl.a. en kamp mellem by og land. Følgende spillere deltog for byholdet : *J. Hedegård, Th. Thomsen, Krog, A. Grøngård, A. Hammelsvang, H. Rasmussen, P. Jensen, A. Drøgemøller, H. Pedersen, A.K.Anthonius, A. Dahl og reserve Chr. Hedegård*

Fra landet var der følgende spillere : *Fr. Tranberg, Niels Plauborg, R. Hansen, Chr. Graversen, Fr. Christiansen, N. Jessen, H. Christiansen, N. Møller, M. Ryø, S. Pallesen, Kr. Møller, og reserver P.L. Hansen.*

Byholdet vandt med resultatet 5 - 4. Kampens dommer var *I. B. Cramon.*

Om aftenen var der fælles spisning og dans på hotel Tistrup.

Efter at flere af spillerne var rejst fra byen, blev det hurtigt at se på resultaterne. Således opnåede mellemrækkeholdet , at spille hele efterårsturneringen uden et eneste point, og med en målscore på 3 - 39.

I februar drøftede man holdets stilling, og henvendte sig til JBU om en eventuel udtrækning. Tilbage meldingen herfra lød, at hvis man trak holdet ud, skulle det rykke helt ned i B rækken. Herefter blev der afholdt ekstraordinært generalforsamling, hvor man besluttede, at spille turneringen færdig, men derimod at trække B holdet ud på grund af manglende spillere.

Turneringen sluttede med 0 point, og to år senere spillede begge hold i B rækken.

Samme år kom klubben ud i en kedelig situation, idet der var givet forkerte oplysninger om spilletilladelser. Klubben blev idømt udelukkelse af JBU frem til 1. juni 1946, som dog senere blev nedsat til 1. april samme år.

I 1947 var man ikke kommet videre med klubhusbyggeriet, trods plantageudvalget havde sendt tegningerne til sognerådet.

Formændene for de forskellige foreninger, indkaldte nu sognerådet til et møde, for eventuelt at få stadion flyttet til den påtænkte nye skole. Det kunne ikke lade sig gøre, men fik i stedet for lov til, at benytte dette område til træning.

Den gæld som klubben havde oparbejdet i form af baneleje, blev eftergivet af plantageudvalget, men skulle i fremtiden betale 100 kr. årlig.

Klubben skulle så herefter selv holde banen ved lige med slåning og planering.

Den 12. marts i 1947 havde Boldklubben et møde med byens øvrige foreninger, vedr. en eventuel sammenlægning til en Idrætsforening. Der blev herefter nedsat et udvalg til at udfærdige lovene .

På generalforsamlingen i maj lød punkt 5 på dagsordenen således : "Eventuel sammenlægning med gymnastikforening, tennisklub og badmintonklubben."

Ved afstemningen var stemmerne fordelt således, 26 ja 5 nej og to blanke.

På samme generalforsamling blev det vedtaget, at hæve kontingentet fra 4 til 5 kr. pr. år.

I de næste par år skete der ikke meget nyt i klubben bortset fra, at der bliver holdt flere møder vedr. klubhusbyggeriet. På generalforsamlingen i 1950 blev det oplyst, at man forventede, klubhuset var opført til efterårsturneringens begyndelse.

Efter at klubben fremover selv skulle holde banerne klippet, skulle der også anskaffes en plæneklipper. Pengene hertil havde man ikke, og måtte derfor optage et lån i Varde Bank, som bestyrelsen måtte stille sikkerhed for.

Frem til 1951 var der afholdt to generalforsamlinger årligt. På et bestyrelses- møde i december, blev man enige om, at fremsætte en lovændring, om kun at afholde én årlig generalforsamling fremover.

Tistrup Boldklubs 50 års jubilæum afvikledes den 20 juli 1952.

Dagen indlededes ved 13 tiden med procession gennem byen og ud til stadion.

Forrest var musik efterfulgt af seks faner, heriblandt faner fra Skovlund, Gårde, Sig og Kvong. Mange sluttede sig til det festlige optog.

Efter ankomsten til stadion, læste *M. Ryø* en prolog, og selve jubilæumsstævnets åbning skete ved, at en stor flok brevdUER fra Varde brevdueforening blev sluppet løs.

Herefter blev der spillet tre fodboldkampe. Den første mellem Varde mellemrække og Tistrup B hold, resultatet 2 - 2. EFBs veteranhold mod Tistrups gamle mellemrække, resultatet 3 - 1. endelig spillede EFBs divisionshold mod et udvalgt hold fra Tistrup og omegn, resultatet 7 - 2.

Om aftenen samledes ca. 175 mennesker, deriblandt mange indbudte, til festmiddag på Hotel Tistrup.

Her indledes med en prolog af *Fritz Helmert*, der bragte en hyldest til sporten og den jubilerende klub. Derefter blev fanen præsenteret ved *Kristian Thøgersen*, og musikken spillede "Hil dig vor fane."

Festtalen holdtes af klubbens tidligere formand, stationsforstander *Cramon*, fra Hedensted, der fremdrog minder fra klubbens første år, da sporten i Tistrup blev dyrket under anderledes primitive forhold.

Redaktør *P. Friis* fra Varde bragte hilsner fra DBU og JBU, ligesom han overrakte en faneplade fra JBU.

Formanden fra Borgerforeningen købmand *Buch* overrakte en dirigentklokke, *Arnold Dahl* talte for plantageudvalget, *M. Ryø* for fædrelandet og *H. Pedersen* for damerne.

Derefter var der mange der havde ordet, bl. a. mange af de gamle spillere. Én af klubbens gamle aktive medlemmer, slagtermester *Niels Petersen*, Esbjerg, overrakte en blomsterkurv med et kærkommen indhold : en fodbold.

På det gamle mellemrækkeholds vegne overrakte *Børge Mikkelsen*, København en vandrepokal, der hvert år skulle tildeles den af drengene, som deltager i træning og kamp med den største interesse.

Efter at have spillet i B rækken i nogle år, lykkedes det i 1952, at rykke op i A. rækken. I unionskampene nåede de til semifinalen, hvor de tabte til AGF med 4 - 0.

Kampen skulle ellers være spillet i Ikast, men hvis Tistrup ville betale bussen, ville AGF godt gå med til, at kampen blev afviklet i Tistrup. Kampen blev overværet af mellem 600 og 700 mennesker, som alle var enige om, at det var det rigtige hold der vandt, men at Tistrups navn var blevet godt kendt.

I efteråret 1953 blev man enige om, at der skulle rækværk op omkring banen, og at den løbebane der var omkring opvisningsbanen, skulle fyldes op med jord fra en nærliggende dige. Dette skete dog først i 1958.

I 1955 blev klubhuset så endelig gjort færdig. Smedemester *Ove Sørensen* installerede brusebad og toiletter, tømremester *Lyhne* satte loft, knagrækker, bænke og bruseskærme op. Cementfabrikken lavede septiktanken og afløb. Malerarbejdet blev udført af *Kr. Pedersen*, "Kesse."

Udenfor ordnede *Claus Jørgensen* træværket, og planeringen omkring huset blev lavet af de aktive medlemmer.

Ca. 14 år skulle der gå, fra det første møde vedr. klubhuset, og til det stod færdigt.

Turneringen blev ændret i 1957, så den skulle strække sig over tre sæsoner.

Herefter starter turneringen i foråret, og slutter med efterårsturneringen.

Samme år blev den nederste bane harvet og planeret, og senere blev der sået frø.

Der blev indhentet tilbud på, hvad det ville koste at få vandrør lagt ud, så man kunne vande banerne. *Ove Sørensen* gav et tilbud på 3000 kr. som blev enstemmigt vedtaget.

På generalforsamlingen i 1958 fik klubben nye vedtægter, bl. a. at den årlige generalforsamling skulle afholdes senest 14 dage efter den sidste turneringskamp, og fastsættelse af næste års kontingent. På den efterfølgende bestyrelsesmøde blev der stillet forslag om et nyt stadionudvalg, bestående af to fra Boldklubben, to fra Gymnastikforeningen og én fra Borgerforeningen.

Efter at opvisningsbanen var renoveret i 1958, kunne den så indvies i sportsugen 1959.

Tistrup havde på det tidspunkt 2 A hold. Heraf havde A-1. vundet alle sine kampe i foråret, og mente derfor, at man godt kunne invitere Grindsted mesterække til indvielsen. Det viste sig dog at være for stort et mundfuld, idet Grindsted vandt med 11 - 0.

A-1. holdet vandt også alle sine kampe i efteråret, og sluttede med 36 point for 18 kampe. Den største sejr var over Blåhøj, som lød på hele 30 - 0.

I den første kamp om det jyske mesterskab var mod Glejbjerg. Her havde Tistrup en sort dag, hvor intet ville lykkes, og holdet måtte rejse hjem med et nederlag på 8 - 2.

Det må være først i tresserne, at man startede med serie opdeling. I 1960 hed det mellemrække og B hold, men i 1963 omtales holdene som serie 3 og serie 5.

I de første år var der tegltag på klubhuset, men i 1964 blev det vedtaget, at i løbet af foråret skulle der nyt tag på.

Samme år blev det også bestemt, at få installeret lys omkring hele træningsbanen. Et tilbud fra *William Pallesen* på 1600 kr. blev accepteret. Der skete dog ingenting før i 1967, hvor man blev enige om at købe et nyt anlæg i stedet for at reparere det gamle. Sognerådet bevillige et tilskud på 2500 kr. hvorefter der blev optaget et kassekredit på 2.000 kr. i Varde Bank.

På generalforsamlingen i 1965, blev det besluttet, at der skulle opstilles to vandvarmere, så der kunne komme varmt vand i hanerne.

I 1968 havde man et møde med gymnastikforeningen om at få installeret varme i klubhuset. *Peter Nielsen* gav det bedste tilbud, og fik derfor arbejdet. *Ole Rasmussen* og *Henrik Ejstrup* lovede at mure skorstenen.

På et møde i januar 1970 fremsatte ynglingespillerne et forslag om, at gå sammen med Horne i den kommende turnering.

Der blev afholdt et møde med Horne, som indvillige i samarbejdet, men forlangte

at træningen og kampene skulle foregå i Horne. Dette kunne Tistrup ikke acceptere, og forslaget blev derfor ikke til noget.

I 1972 blev bestyrelsen opfordret til, at undersøge om der var spillere nok til et damehold. På et senere spillemøde viste det sig, at der var nok både til et senior og junior hold.

Klubben havde fået et nyt stadionur forærende af urmager *Lykke Hansen*. Dette blev indviet ved sportsfesten.

På generalforsamlingen i 1973 kunne formanden oplyse, at toiletterne var forbedret, og at der var sat skillerum op omkring dem.

Endvidere var det halve af rækværket omkring opvisningsbanen blevet udskiftet. Kommunen tilbød at slå græsset på stadion mod afskaffelse af kv.m. tilskuddet. Bestyrelsen kunne ikke godkende forslaget, men tilbød derimod at slå banen ved skolen for kommunen. Dette blev vedtaget, og man enedes om et vederlag til klubben på 3.000 kr.

Forslag om en sammenlægning af TB. og T.H.G.U. var igen fremme i 1974, men ved afstemningen var der ikke flertal for. Forslaget var fremme første gang i 1947, hvor der dengang var stort flertal for sammenlægningen, men blev aldrig gennemført.

Ideen om den første klubhusudvidelse var fremme på generalforsamlingen i 1975. Her blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle få udfærdiget tegninger over byggeriet.

Samme aften blev der også foreslået, at der skulle købes jord til en ny fodboldbane, idet de to eksisterende baner var meget nedslidte. Grunden hertil var den store medlemsfremgang.

Borgerforeningen og Gymnastikforeningen kunne begge, efter at have fået skitserne forelagt, anbefale ideen.

Efter de indhentede tilbud, ville klubhusbyggeriet komme til at koste omkring 160.000 kr. og den nye fodboldbane ca. 60.000 kr.

Kommunen bevillige 100.000 kr. til byggeriet i tilskud, samt en kommunegaranti på 30.000 kr. på et lån. De resterende penge måtte findes ved husstandsindsamling og tilskud fra tipsmidlerne m.m.

Byggeriet forventes først færdigt til foråret 1978.

I 1977 kunne Tistrup Boldklub fejre sit 75 års jubilæum. Festugen blev fastsat fra den 18. og frem til og med den 26. juni.

Om lørdagen indledtes festugen med to fodboldkampe, henholdsvis ynglinge og serie 3. modstanderne var fra Frederiksholm i Tyskland. Aftenen sluttede med teltbal på stadion.

Søndag var der ungdomsfodbold, samt politihunde opvisning. Om aftenen var der bal for børnene i teltet.

Mandag aften var der gymnastikopvisning. Det var motionsdamer og mænd fra Varde og Ølgod hovedkreds som stillede med 300 gymnaster .

Tirsdag spillede EFBs guldhold mod Tistrups serie 3.

Onsdag spillede et udvalgt hold fra Ølgod kommune mod Helle kommune.

Torsdag spillede den årlige pokaldyst mod Horne. Efter kampen var der fakkeloptog fra stadion til anlægget, hvor Sct. hansbålet blev tændt af fodboldspillerne.

Fredag spillede ynglinge mod serie 6. aftenen sluttede med teltbal.

Lørdag havde de gamle serie 2. spillere fundet støvlerne frem, for at spille mod klubbens nuværende serie 3.

Om aftenen blev jubilæet fejret på hotel Tistrup, hvor musikken blev leveret af Cirkus Danias orkester.

Søndag var optog fra torvet og ud til stadion med Varde Garden i spidsen.

Festugen sluttede med opvisning af Varde Garden, samt faldskærmsudspring.

Da en del af naboklubberne skulle til at investere i nye plæneklippere, overtog kommunen al græsslåning i 1979.

I foråret 1980 besluttede bestyrelsen, at etablere et lysanlæg på den nye træningsbane. Det blev dog først færdigt i september 1981, og prisen blev på i alt 125.000 kr.

Fra efteråret 1981 og frem til 1988 findes der ingen protokoller, så i den tid er der kun avis-referaterne at holde sig til.

Bortset fra et enkelt år i serie 2 i 1969, skete der ikke meget på det sportslige område. 1. holdet spillede skiftevis i serie 3 og serie 4 frem til omkring 1980. Her begynder klubbens absolutte storhedstid.

For at begynde ved ungdommen, så var ynglingespillerne blevet nr. to i A rækken i 1981, og en første plads, og dermed kredsvinder i 1982 i ynglinge B. Holdet tabte dog sin første unionskamp mod EFB, med 2 - 3.

Efter de sidste to års fine resultater i ynglingerækken, blev der tilmeldt et talenthold i 1983.

Holdet kom godt fra start og vandt den første kamp over Spangsbjerg med 2 - 0.

Næste modstander var Bjerre Herred ved Horsens, her bestod holdet af spillere fra fem forskellige klubber, og hvor mange af spillerne spillede i ynglingemester-rækken. Tistrup vandt den kamp med 2 - 1.

Et hold fra Nord Als, også bestående af flere klubber, blev sendt hjem med et nederlag på 3 - 2. her måtte der dog forlænget spilletid til, idet den ordinære kamp endte 2 - 2.

Nu havde holdet sikret sig adgang til fjerde runde i turneringen, hvor der kun var fjorten hold tilbage i Jylland og Fyn.

Man var næsten sikker på, at trække én af stor-klubberne, og det blev da også EFB, hvis spillere kom fra divisionsholdet, danmarksserieholdet og ynglinge DM. Det var næsten en umulig opgave, men der blev gået frisk til sagen, og den ordinære kamp endte 1 - 1.

Der måtte omkamp til på 2 x 15 minutter, her havde EFB de fleste kræfter i behold, og vandt kampen med 3 - 2.

Tistrups hold, hvis træner var *Ingvard Ladefoged* fra Næsbyerg, bestod af følgende spillere: *Bo Thorup, Andreas Nielsen, Carsten Jepsen, Søre Langsig, Steen Lauridsen, Asger Madsen, Keld Slivsgård, Mogens Gjødesen, Carsten Lauridsen, Jørgen Peter Hansen, Benny Henriksen, Tom Pedersen, og Jan Jensen.*

Klubben havde i 1982 et utroligt godt hold som bestod af en del rutinerede spillere, godt suppleret af unge talenter. Resultatet udeblev da heller ikke idet holdet vandt turneringen, og oprykningen til serie 2 var sikret.

Andet holdet som spillede i serie 5 rykkede samme år op i serie 4. Her klarede holdet sig godt, idet de allerede det første år blandede sig i oprykningen til serie 3. Efter den afsluttende sæson stod holdet lige med Ådum hvad points angår og der skulle omkamp til, for at afgøre hvem der skulle rykke op, og her trak Ådum det længste strå.

I 1985 fik serie 4 holdet en kanonsæson, idet de vandt turneringen med 38 points ud af 42 mulige, og man var således klar til unionskampene. Her blev følgende hold besejret : Jerne, Lem, Gredstedbro og Vejle, før de var klar til finalekampen mod et kombineret hold fra Hem/Hindborg og Dølby. Kampen blev spillet på Spjald stadion og endte med en sejr på 2 - 0. til Tistrup og hermed det første Jyske Mesterskab til klubben.

1984 blev det år hvor alt flaskede sig for klubben, både i turneringen og i landspokalen.

Kristian Kristoffersen fra Sig var blevet ansat som spillende træner, og med *Orla Madsen* som hjælpetræner. Der var tilmeldt følgende hold til turneringen, Serie 2 - 4 - 5 - 6.

For at tage turneringen først, så vandt Tistrup deres kreds, og rykkede dermed op i serie 1. I unionskampene nåede de frem til semifinalen, hvor modstanderen var Fredericia. Kampen begyndte godt for Tistrup, idet der kun var spillet fire minutter, før *Carsten Jepsen* scorede til 1 - 0. Denne stilling holdt frem til der manglede et kvarter af kampen, hvor hjemmeholdet så fik udlignet. Det var første gang klubben skulle spille i en så højt rangerende række, og det var da også med en vis spænding, man så frem til turneringen i 1985.

Landspokalen som Tistrup blev kendt for over hele landet, bød på mange gode og spændende kampe.

I de indledende runder blev det til sejre over følgende hold : Filskov serie 4. 5 - 0 Gram serie 2. 4 - 0. Højer serie 4. 4 - 0. Kolding Boldklubs, danmarksseriehold 3 - 2. GHRI. serie 3. 3 - 2. Herefter spillede den første runde under DBU. og den første modstander her, var Holstebro danmarksseriehold. Denne aften blev der på daværende tidspunkt sat stadionrekord med 650 tilskuere, som så Tistrup vinde med 3 - 2.

Næste modstander var serie 2. holdet fra Tulstrup. Kampen skulle spilles på udebane, men det var næsten ligegyldigt, idet der var en utrolig opbakning til alle kampe. Denne aften var de 300 af de 450 tilskuere fra Tistrup, og de kunne, sammen med spillerne, glæde sig over sejren på 2 - 1.

Nu var der kun 16 hold tilbage i tredje omgang i DBUs regi. og man var klar over, at næste modstander ville blive et af topholdene i dansk fodbold. EFB eller Vejle ville selvfølgelig være en ønskemodstander på hjemmebane.

Det gik dog ikke efter klubbens ønske, men derimod blev det Kastrup Boldklub, som var et af topholdene i 2. division, som Tistrup skulle møde. Som lavest rangerende hold af de 32 tilbageværende, var man nok klar over i Tistrup, at enden på legen var ved at nærme sig.

Der var heller ikke mangel på opbakning til denne kamp, idet mellem 1.400 og 1.500 mennesker havde fundet vej til Tistrup stadion søndag den 16. september.

Kampen blev dog mere spændende, end mange havde turdet håbe på. Det meste af 1. halvleg foregik på Tistrups banehalvdel, indtil Søren Langsig fandt Carsten Jepsen med en dyb frispilning, der med et fladt skud kunne passere Svend Erik Larsen i Kastrup målet.

Tistrup kunne gå til pausen med en føring på 1 - 0 og sensationen ventede. Kastrup spillerne havde helt tydeligt fået en opsang i pausen. De begyndte at åbne spillet mere, og midt i halvlegen kom udligningen.

Tistrup pressede nu spillet længere frem på banen, og havde flere gode afslutninger, bl.a. et skud på trekantsammenføjningen, men ind ville bolden ikke.

Ca. ti minutter før tid kom choket, Kastrup fik tilkendt et straffespark, hvorpå de scorede, og kampen endte 2 - 1. til gæsterne.

Efter kampen udtalte Kastrup lederne " I var de moralske vindere" og med en målscore på 25 - 9. var landspokaleventyret slut for denne gang.

Tistrups hold bestod af følgende spillere: *Kim Lind. Torben Krogh, Kenneth Madsen, Tonny Lauridsen, Bent Pallesen, Søren Langsig, Asger Madsen, Carsten Jepsen, Jens B. Lorentzen, Kristian Kristoffersen, Jørgen Peter Hansen, Benny Henriksen, Carsten B. Lauersen og Bjarne Horsbøl.*

Efter den store udvikling der havde været i seniorafdelingen i de sidste år, var man klar over, at der skulle tages mere hånd om ungdomsspillerne. I foråret 1984 blev der nedsat et ungdomsudvalg, som var følgende : *Svend Åge Nielsen, Peter Nielsen, Bent Bersang, Svend Hermansen og Børge Espensen.*

Udvalgets arbejde bestod af alt det administrative, f.eks. tilmelding af hold, ansætte trænere, arrangere kørsel til udekampe, opkrævning af kontingent m. m. For at udvalget hele tiden kunne være orienteret om, hvad der foregik i bestyrelsen, og omvendt, blev denne udvidet fra fem til syv medlemmer, idet både ungdomsudvalget og volleyball afdelingen fik en repræsentant med i bestyrelsen.

Det var med stor forventning, man startede det nye sæson i 1985, hvor 1. holdet skulle spille i serie 1. Ingvard Ladefoged var vendt tilbage til klubben, hvor han sammen med den spillende træner Kristian Kristoffersen, skulle deles om arbejdet.

Med den glansperiode klubben var i, var medlemstallet steget betydeligt i de seneste år, og manglende plads, både i klubhuset og på banerne, meldte sig.

I 1985 fik bestyrelsen udarbejdet et projekt for klubhusbyggeriet, som ville koste ca. 216.000 kr.

Udvidelsen omfattede bl.a. omklædningsrum og toiletter i kælderplan, mødelokale , samt fire gæstetoiletter i stueplan, i alt ca. 100 kv.m.

Byggeriet blev dog noget dyrere end først anslået, og det blev først i foråret 1987, at de nye lokaliteter kunne tages i brug.

På det sportslige område gik det godt. Selv om det var første år i serie 1. så klarede holdet sig godt i turneringen, og pokaleventyret fra året før var ved at gentage sig.

De første runder under JBU var overstået, så den 4. august skulle holdet spille den første kamp under DBU.

Det var danmarksserieholdet fra Ålborg Chang, som Tistrup skulle møde på hjemmebane.

Før kampen, henvendte gæsternes holdleder sig til mig, for at høre om vi havde telefon i klubhuset, som de kunne låne efter kampen, idet de gerne ville høre hvem de skulle møde i næste runde.

Kampen blev en sand fodboldgyser. I første halvleg blev der ikke scoret, men med Tistrup som de mest toneangivende. Midt i 2. halvleg tog Tistrup forsvaret sig en ordentlig blunder, og dette udnyttede Ålborg Chang til at score til 1 - 0. Da der var et minut tilbage af kampen, og alle troede det var afgjort, lykkedes det *Robert Lauersen* at udligne til 1 - 1. og de tilskuere som havde begyndt at forlade stadion, fik travlt med at komme tilbage på deres pladser .

I omkampen spillede begge hold meget forsigtige, og resultatet blev 0 – 0. Afgørelsen skulle nu findes ved straffesparkkonkurrence, og her havde Tistrup nerverne i orden, så slutresultatet blev en sejr på 7 – 6.
(Holdlederen så jeg ikke mere til.)

Holdets næste modstander var tredje divisionsholdet fra Nørresundby. Det blev også en spændende og jævnbyrdig dyst, men her måtte hjemmeholdet dog bide i græsset, idet gæsterne vandt med cifrene 3 – 2.
Igen var et år med mange gode fodboldoplevelser slut, og hvor det primære, nemlig at blive i serie 1. var opfyldt.

I efteråret 1986 sendte Tistrup Boldklub en ansøgning til Ølgod Kommune om en udvidelse af Tistrup stadion.
Klubben havde på det tidspunkt 200 aktive spillere, og måtte i en sæson afvikle ca. et hundrede turneringskampe på tre baner.

I efteråret 1987 købte Tistrup Borgerforening et areal på 30.000 kv.m. som lå vest for Snorupvej. Det skulle give plads til to fodboldbaner, én håndboldbane samt et område til spejderne.
Ølgod byråd godkendte jordkøbet, og bevillige et tilskud både til købet og til etableringen af banerne.
Efter et omfattende jordarbejde kunne græsset sås i 1989, og ved indledningen af Western – ugen i 1991, kunne det nye anlæg indvies.
Indvielsen foregik med stort optog fra byen og ud til stadion, hvor borgmester Harry Hansen klippede snoren over, og i sin tale kunne oplyse, at det nye anlæg havde kostet godt 563.000 kr.

Som før omtalt var damefodbold lidt fremme først i 70erne i Tistrup, men vandt ikke rigtig indpas denne gang.

Efter at herrerne havde ført sig godt frem i første halvdel af 80erne, fandt damerne igen støvlerne frem i 1986.

Allerede i første sæson, hvor holdet spillede i RAGUs turnering, vandt de helt overbevisende turneringen, og med en målscore 82 – 3.

Herefter vandt de både amtsmesterskabet og senere landsmesterskabet.

Holdet bestod af følgende spillere : *Lene Larsen, Jette Lind, Jane Sørensen, Anne Mette Larsen, Hilda Funch, Merete Gjødesen, Jytte Jensen, Birgit Brøste, Heidi Christensen, Sonja Sørensen, Lis Christensen, Helle Jensen, Dorte Agergård, Lene Hansen, Gitte Sørensen, Edith Hindsig og Bente Svane.* Holdets trænere var *Per Langsig og Carsten Jepsen.*

I 1989 vandt de igen landsmesterskabet, denne gang var det i Års og med *Morten Espensen* som træner.

I de senere år har damerne været tilmeldt turneringen under JBU, og her i jubilæumsåret spiller de i serie 1. og trænes af *Lene Håhr Hansen*.

Også i indendørs fodbold har klubben opnået fine resultater. Efter opførelsen af Hodde - Tistrup hallen i 1974, vandt indendørs fodbold manges interesse, både unge og senior.

Turneringen foregik i RAGUs regi` idet JBU ikke tilbød indendørs fodbold her i området i de første mange år.

Det er lykkedes klubben to gange i seniorafdelingen at hjemføre et landsmesterskab, både i 1986-87 og igen 1990-91.

Spillerne som opnåede de fine resultater var : Asger Madsen, Søren Langsig, Carsten Jepsen, Benny Henriksen og med Steen Lauridsen som holdleder.

Næsten de samme spillere fortsatte i oldboys rækken, hvor amtserien blev vundet i 1998- 99.

I efteråret 1987 mødtes bestyrelserne for Horne IF. og Tistrup Boldklub, for at drøfte et eventuel samarbejde i ungdomsafdelingerne.

Begge klubber havde på det tidspunkt vanskeligheder med at stille hold i flere rækker, og ved et samarbejde kunne man også komme til at spille i højere rangerende rækker.

Efter at JBU havde sagt god for aftalen, lå der nu et stort arbejde forude for de to ungdomsudvalg.

Der var mange brikker der skulle falde på plads de første år. Hvor skulle træningen foregå?? Hvor skulle kampene spilles ?? Hvilken farve skulle trøjerne have ?? Fælles kontingent?? og mange andre ting.

Selv om der nok skulle sluges et par kameler fra begge sider, så var der fra starten en god forståelse og respekt for hinandens synspunkter og et godt samarbejde kom i gang.

Det første år omfattede samarbejdet alene drenge og junior, men fra foråret 1989 omfattede aftalen alle hold, dog med undtagelse af mikroputter, som først kom med i 1992.

Den målsætning, der blev sat for samarbejdet, blev hurtigt indfriet både sportsligt, men også socialt.

Resultatmæssigt er det blevet til flere regionsmesterskaber og Jyske mesterskaber. Ligeledes deltages der flittigt i stævner i både ind og udlandet, og det er absolut medvirkende til, at kammeratskabet og sammenholdet mellem spillere, trænere, forældre og de to klubber forsat vil blive udbygget og styrket mange år ud i fremtiden.

I 1988 overtog Kim Ilsøe fra Esbjerg jobbet som træner for 1. holdet, som dengang stadigvæk spillede i serie 1. , men som i alle andre klubber, er der både op og

nedgangstider, og efter fire år måtte holdet rykke ned i serie 2.

Økonomien var blevet temmelig stramt i de senere år. Udgifter til klubhusbyggeriet og de lange afstande, der var til udekampene i serie 1. havde tæret hårdt på klubbens pengebeholdning.

Bestyrelsen besluttede derfor i efteråret 1988, at optage et lån på 150.000 kr.

Når man skal få en forening til at fungere, skal man selvfølgelig se på det økonomiske, men samtidig følge med tiden, Derfor skal der også være plads til nye investeringer.

F.eks. i 1989 blev der indkøbt en kridtmaskine til opstregning af baner, der var efterhånden blevet et stort område at komme over.

Én af de ting klubben længe havde ønsket sig var en vandingsmaskine. Det var en ret stor investering, men efter udvidelsen af banearealet var det blevet en nødvendighed, (prisen herfor ca. 20.000 kr.

Efter en del kedelige indbrud blev der installeret tyverialarm i klubhuset i 1990. Prisen herfor var 3.000 kr.

Tistrup Boldklub og THGU indgik dette år en sponsoraftale med brugsen og OK benzin. Aftalen lød på et bestemt øre beløb for hvert solgt liter benzin. Efter de beløb der er tilfaldet foreningerne i årenes løb, viser en god opbakning fra beboerne i Tistrup og omegn.

Vedr. stadiondriften, hvor fordelingsnøglen hidtil havde været 18 % til THGU og 82 % til boldklubben, blev taget op til ny forhandling, idet THGU mente, de betalte for meget, i forhold til det de brugte området.

TB foreslog derfor en fast pris på 4.000 kr. årligt, og som kunne genforhandles hvert år den 1. december.

I 1991 blev klubbens baner angrebet af gåsebiller. Et problem der er vendt tilbage hvert år siden, og som gør det vanskeligt at holde banerne i ordentlig stand.

I 1999 opsatte man 40 stærekasser, men det har ikke haft den store virkning.

På det sportslige område kunne det have været bedre i 1991, idet 1. holdet måtte en tur ned i serie 3. Herefter kan klubben mønstre hold i serie 3. - 4. - 5. og 6.

Damesenior spillede i RAGU og sluttede på en 2. plads.

Klubhuset gennemgik i 1992 en stor renovering. Cafeteriet, omklædningsrum og toiletter, samt alt udvendigt træværk blev malet.

Borgerforeningen fremsatte forslag om et fælles foreningsblad for foreningerne i Tistrup og Hodde. Det var en ide` TB kunne tilslutte sig idet klubben havde haft planer om et klubblad, som man så kunne stille i bero.

Bladet blev døbt " Paraplyen " og udkom første gang den 1. maj 1992.

Efter 10 år som stadioninspektør måtte Hans Jensen, møllegårdsvej 13. frasige sig stillingen p.g.a. sygdom. Han blev senere ved aktivfesten i 1993 udnævnt til æresmedlem af Tistrup Boldklub.

Hans døde i 2002, og nåede ikke at opleve klubbens 100 års jubilæumsfest.

I 1992 blev der etableret parkeringsplads op langs opvisningsbanen, hvor der blev plads til ca. 30 biler.

I efteråret blev der installeret nyt køkken, sponsoreret af SM Production.

Efter kun to år i serie 3. spiller Tistrup igen i serie 2. fra næste sæson.

Også i ungdomsafdelingen gik det helt over forventning. Drengene blev Jysk mester, tre kredsmesterskaber i 11 mands, tre puljemesterskaber i syv mands samt et regionsmesterskab. Samarbejdet havde virkelig givet resultater.

På et bestyrelsesmøde den 15. februar 1994 vedtog bestyrelsen at overgå til løs - bladesystem, derfor findes der ingen protokoller fra denne dato.

Sportslig set blev 1994 et godt år for Tistrup. Serie 2. sluttede på en 3. plads med samme points antal som Sdr. Omme der rykkede op i serie 1.

At vinde et jysk mesterskab var næsten blevet en årlig begivenhed for klubben, 1994 var da heller ingen undtagelse, idet ynglingespillerne blev kredsvindere, og senere jyske mestre.

Holdet bestod af følgende spillere : *Jacob Sørensen, Allan Sørensen, Michael Nielsen, Torsten Nielsen, Ole Madsen, Jesper Sørensen, Christian Fischer, Thomas Alnor, Allan Jespergård, Allan Lindblad, Kurt Poulsen, Martin Hansen, Flemming Nielsen, Mogens Jensen, Henrik Håning, Jacob Plauborg, Per Christensen og Jan Pedersen.* Holdets trænere var *Poul Plauborg, Horne og Kenneth Høj, Tistrup.*

Udover det jyske mesterskab, deltog holdet i en international turnering i Verona i Italien. Her deltog hold fra 13 nationer, og blandt de 28 deltagende hold blev det til en flot 4. plads.

Området omkring klubhuset blev renoveret, idet de gamle fliser blev fjernet, og ca. 13.000 herregårdssten blev lagt i stedet. Trappen til parkeringspladsen blev også støbt dette år.

Efter at planer om en tribune havde været fremme på møderne det sidste års tid, blev det i 1995 en realitet.

Bestyrelsen var enige om to forudsætninger for byggeriet. For det første måtte det ikke skæmme området, og for det andet skulle den være betalt ved afslutningen af byggeriet.

Omkring 1. oktober blev de første træer fældet, og støbearbejdet kunne gå i gang. Arbejdet blev udført ved frivillig hjælp, og der blev virkelig brugt mange timer på projektet. Ved årsskiftet manglede man opsætning af bænke, og lidt pudsearbejde, men planen for indvielsen til den første hjemmekamp i foråret kunne overholdes. Udgifterne beløb sig til omkring 100.000 kr. og værdien af det frivillige arbejde blev vurderet, til at være lige så meget værd.

Ved indvielsen var der mødt ca. 150 tilskuere op, som fik serveret fodboldkage og varm kakao på den nye tribune. Lilleputspilleren *Jan Vig* klippede snoren over, og hvor formanden kunne oplyse, at bestyrelsens to forudsætninger var overholdt. Samarbejdet med Horne viste igen et godt resultat, idet drengeholdet kvalificerede sig til at spille i mesterrækken i næste sæson. Det var første gang, både i Horne IF og Tistrup Boldklubs historie, at have et mesterrækkehold.

I 1996 hvor *Leif Thorø* fra Skovlund var tiltrådt som træner, måtte man igen en tur ned i serie 3. Årsagen herfor skyldes nok, at en del unge spillere skulle spilles ind på holdet. Men allerede året efter vandt holdet kredsmesterskabet i serie 3, og efter flere spændende kredskampe, skulle de nu møde Hjallerup i finalen. Her vandt Tistrup 2 - 1. efter forlænget spilletid, og et Jysk mesterskab var igen hjemme. Ved hjemkomsten var der stor modtagelse med festfyrværkeri, og hvor borgmester *Harry Hansen* lykønskede klubben med det fine resultat

Holdet som vandt mesterskabet var følgende spillere : *Steen Spangsberg, Søren Langsig, Svend Hjørngård, Carsten Thorhauge, Henrik Gram, Carsten Larsen, Torben Uhre, Tommy Sørensen, Brian Meldgård, Henrik Bergstedt, Anders Funch, Jesper Hindsig, Kurt Poulsen, Martin Hansen, Thorsten Nielsen, Allan Lindblad.*
Holdets træner var *Leif Thorø*.

Efter der var anlagt nye baner, og klubhuset var udvidet et par gange, var arbejdsbyrden blevet for meget for én mand.

Ved sæsonstart i 1998 blev der dannet et "stadionteam" som kom til at bestå af følgende : *Elly og Poul Langsig, Jes Pallesen, Børge Espensen* og lidt senere *Bjarne Lunde*.

Arbejdet består i opstregning af baner, og ellers holde området i pæn og ordentlig stand. Samtidig blev *Kirsten Thorhauge* ansat til at passe cafeteriet, og senere også til vask af spilledragter.

I løbet af sommeren 1998 sagde den gamle måltavle stop, den var slidt og kunne ikke længere repareres. Heldigvis viste en del sponsorer sig villige til at yde et bidrag , så klubben kunne anskaffe en ny elektronisk måltavle.

Efter to år som hjælpetræner i klubben, overtog Carsten Lauersen jobbet som cheftræner i 1999. 1. holdet var rykket ned i serie 3 året før, og de øvrige hold spillede i serie 4 - 5 - og 6.

Dameholdet havde fået godt styr på spillet, og skulle i den nye sæson spille i serie 2. hvor Bernt Østergård skulle tage sig af træningen.

Foruden oldboys holdet blev der startet et "super oldboys" det er for de gamle drenge over 40 år.

Noget nyt kom på programmet i år 2000, idet der blev afholdt fodboldskole i Tistrup. DGI henvendte sig til klubben, om den ville være vært for én af de fem fodboldskoler der skulle arrangeres i amtet.

Da DBUs fodboldskoler var godt etableret over hele landet, var det med en vis spænding man sagde ja til tilbudet, men deltagerantallet endte på 64, og det blev dermed den største i regionen.

Tistrup cykelmotion, som de første år var en afdeling under Tistrup Boldklub, ønskede fra årsskiftet 2001, at være en selvstændig klub under FIVO i Varde.

For år tilbage havde Svend Thøstesen, (Letbæk plast), købt skoven langs Hornevej og Snorupvej for at give den videre til Tistrup Borgerforening. I efteråret 2000 blev de første træer fældet, hvorefter Erling Larsen, (Erlings maskinstation) fjernede rødderne, for senere at planere det stykke der skulle anvendes til parkeringsplads. Herefter blev der plantet ca. 700 træer, og udlagt flis på et stort område, et arbejde der blev udført af mange frivillige.

I sommeren 2001 kunne den nye p-plads så tages i brug, og et godt og veludført stykke arbejde af Borgerforeningen var gennemført.

De sportslige resultater i 2001 var der ikke meget at prale af på senior plan, idet både serie 3 og serie 5 måtte rykke en række ned. Derimod klarede damerne sig godt, idet de rykkede op i serie 1. det er første gang i klubbens historie, de spiller i så høj rangerende række.

Juniorholdet som havde vundet B rækken i foråret og junior 2 i efteråret uden at tabe én eneste kamp, var nu klar til at spille kredskampe om Jyllandsmesterskabet. Med sejre over Grindsted, Ribe, Fredericia, HA Silkeborg, så ventede Løgstør nu i finalen.

Finalekampen blev spillet i Kjellerup i overværelse af 125 tilskuere, hvoraf de 90 var Horne/Tistrup fans.

Efter at have været foran med både 1 - 0 og 2 - 1, fik Løgstør udlignet til 2- 2. fem minutter før tid. Alle var indstillet på omkamp, men Horne / Tistrup ville det anderledes, og i de sidste fem minutter scorede holdet tre gange, og Jyllandsmesterskabet var hjemme.

Ved hjemkomsten var der stor modtagelse i Hodde - Tistrup - hallen, hvor både Ølgods borgmester Erik Buhl Nielsen og Vardes borgmester Kaj Nielsen lykønskede spillerne med det fine resultat.

Holdet bestod af følgende spillere : *Lasse Lauridsen, Dennis Hansen, Lars Nielsen, Kristian Gram Nielsen, Uffe Holm, Frank Larsen, Søren Skov Sørensen, Søren Hansen ,*

Mads Jochumsen, Kenneth Lee, Kenneth Henriksen, Morten Pedersen, Michael Burkarl, Klaus Langsig og Jan Vig Nielsen.

Holdets træner var *Søren Langsig* og holdleder var *Keld Jochumsen*.

Senere blev holdet kåret som årets sportsnavn i Ølgod kommune, og med titlen fulgte en check på 5.000 kr.

Allerede i juni måned 1999 blev der nedsat et jubilæumsudvalg, som skulle arrangere alt vedr. jubilæet i 2002.

Udvalget bestod af følgende: *Carsten Mortensen, Carsten Thorhauge, Lene Haahr Hansen, Elsebeth og Svend Erik Hindsig, Børge Espensen, Niels Jørgen Sunesen, Steen Lauridsen, Bjarne Jensen, Jens Bach Mortensen.*

Udvalgets arbejde bestod i at udgive jubilæumsskrift, og oprette hjemmeside på internet, reklameartikler, plancher og udstilling, reception, jubilæumskampe, superkamp mellem EFB og spillere fra de højst rangerende klubber i området, og endelig jubilæumsfesten.

Tistrup Boldklubs bestyrelse i jubilæumsåret var følgende:

Frank Evald Møller,	Hasselvej 11.	formand
Carsten Mortensen,	Engvej 11.	næstformand
Mogens Gjødesen,	Nørrevang 3.	kassere
Jan Kaster,	Hasselvej 12.	formand for ungdomsudvalg
Carsten Thorhauge	Vardevej 25.	
Karsten Lund Jepsen,	Askevej 5.	
Jørn Uhre Madsen	Bredhovej 10.	

De øvrige medlemmer i ungdomsudvalget var :

Bodil Uhre Nielsen, Yderikvej 31.
Hans Ole Hansen, Møllegårdsvej 33.
Jens Bach Mortensen Bøgevej 28.

Hele foråret havde der været stor aktivitet omkring klubhus og stadion, for at det hele kunne fremstå pænt til den forestående jubilæum, bl.a. blev møbler og gulv - tæpper skiftet ud, både i cafeteriet og mødelokale.

Jubilæumsfestlighederne startede allerede den 4 - 6 januar med stor indendørs fodboldstævne for ungdomshold, med deltagelse af hold fra mange naboklubber.

Den officielle markering af jubilæet skete ved en reception lørdag den 25. maj på Tistrup stadion.

På håndboldbanen var der opstillet et festtelt, hvor mellem 150 og 200 mennesker mødte op for at deltage i festlighederne.

Efter at formanden havde budt velkommen, var der flere der ønskede ordet.

Første taler var JBUs formand Benny Hansen, Glejbjerg, derefter Ølgod kommunes repræsentant Gunnar Moesgård, Tistrup, Laurids Pedersen, Herning, omtalte sin tid i TB, først som drengespiller og senere som seniorspiller.

Niels Tradsborg og Søren Jensen, begge Horne, takkede for mange gode dyster, der var udkæmpet klubberne imellem gennem årene. Ligeledes takkede de for det samarbejde, der var kommet i gang i ungdomsafdelingerne.

Efter talerne var der en let anretning, og her under spisningen kunne man rigtig høre de gamle fodboldminder blive drøftet, og de udstillede pokaler samt de fem store plancher med billeder og omtale af klubben, blev grundigt gennemgået. I teltet var der også opstillet video, hvor TBs hjemmeside kunne ses.

Klubben modtog mange gaver i løbet af dagen, bl.a. 80 fodbolde, 2 sæt spille – dragter samt pæne pengebeløb og meget andet. Jubilæumskontoen i Sydbank, som der kunne indsættes beløb på, var der også mange der benyttede.

På jubilæumsdagen skulle 1. holdet spille turneringskamp mod Nr. Nebel, og her overværede mange af gæsterne kampen, som Tistrup vandt med 2 – 1.

Lørdag den 22. juni var så dagen hvor årtiernes kampe, samt jubilæumsfesten skulle afvikles.

Dagen i forvejen var teltet igen rejst på håndboldbanen, og udstillingen af plancher og pokaler var atter stillet frem.

Der var tilmeldt ca. 100 spillere, heraf mange som havde spillet i klubben for mange år siden, og som ønskede at møde deres gamle holdkammerater, både på og uden for banen.

Kl. 11,00 kunne der så fløjtes op til den første, af de i alt syv kampe, som skulle afvikles i løbet af dagen. Der blev virkelig gået seriøst til sagen, og heldigvis uden alvorlige skader.

Hele dagen kunne der købes pølser, samt øl og vand ved teltet. Kampene må have givet god appetit efter salget at dømme, og mange foretrak at sidde udenfor i det gode vejr.

Efter snakken at dømme var der ingen egentlig tabere, og spillerne kunne nu gøre sig klar til festen i Hodde Tistrup – hallerne som startede klokken 18.00

Til jubilæumsfesten var der tilmeldt ca. 300 mennesker, og det var en smuk pyntet hal de kom til, hvor udsmykningen stort set var holdt i klubbens farver.

Efter der var budt velkommen af "toastmaster" *Jens Bach Mortensen*, blev den for nylig afdøde æresmedlem *Hans Jensen* mindet.

Under festmiddagen var der flere der havde ordet. Først klubbens formand *Frank Evald Møller*, derefter formanden for region 4, *Holger Jørgensen*, Darum, og Ølgods borgmester *Erik Buhl Nielsen*. Forhenværende træner *Leif Thorø Pedersen*, Skovlund mindedes de gode år han var træner i klubben, og overrakte et ur i Bornholms granit, med Tistrup Boldklubs logo. Til slut omtalte *Bjarne Eg*, nogle af de minder, han havde fra de 25 år, han havde spillet i klubben.

Under middagen var der musikalsk underholdning af Knasterne fra Billund, det var et fem mands orkester der spillede i ca. en halv time, et virkelig godt indslag.

Det populære danseorkester "Casino Danseband" spillede under middagen, og senere til dans.

Festlighederne blev afbrudt klokken halv tolv, hvor alle blev budt udenfor til et stort festfyrværkeri, et arrangement der aldrig er set mage til før i Tistrup.

Klokken halv to sluttede festen, og alle var enige om, at det havde været en vellykket dag, både på stadion og i hallen

Afslutningen på jubilæumsfestlighederne skulle selvfølgelig ske med maner, så i forbindelse med det samarbejde der er etableret mellem EFB og Tistrup Boldklub, blev der den 26. juni afviklet en kamp mellem EFBs superligahold og et forstærket hold fra lokalområdet under navnet "FC Sydjylland"

Superligaspillerne mødte med fuldt hold og i stærkeste opstilling, idet kampen var den første træningskamp forud for liga-kampene, holdets nye træner, *Ove Pedersen* havde lovet, at kampen ville blive taget meget seriøst.

Selv om FC Sydjylland ydede en god kamp, forhindrede det dog ikke EFB i at vinde kampen med 3 - 0, og de 360 fremmødte tilskuere kunne gå hjem med en god oplevelse rigere.

Som opvarmning til superligakampen spillede Tistrup/Horne drenge, som efter sommerferien skal spille i drengemesterrække, en kamp mod EFBs drenge - mesterrække. Her var modstanden dog for stor, idet Esbjerg vandt med 7-3.

Denne aften på stadion var den egentlige afslutning på Tistrup Boldklubs 100 års jubilæum, og bestyrelsen, jubilæumsudvalget samt mange frivillige kan se tilbage på mange vellykkede arrangementer i sommerens løb.

#####